



# 10 ÅR OG GODT PÅ VEJ MOD A-CERTIFIKAT

Asger Handrup er allerede en erfaren modelpilot, danmarksmester én gang og nu også ved at træne til A-certifikat

**Det er en afslappet Asger, jeg møder på Midtjysk Model-flyveplads en solrig søndag i maj. Han har allerede fløjet én gang i dag og skal snart ud på banen igen. Jeg venter lige til de er færdige med at flyve med de der store larmedyr, siger han med et smil og en henvisning til de voksne klubkammeraters stormodeller. Det går lidt for hurtigt for mig, tilføjer han.**

Og derfor mener Asger nok, at han kan få tid til en snak med redaktøren, så vi slår os ned i græsset ved siden af mor, der også er med på pladsen og sidder og læser.

Jeg bliver snart 11 og fik mit første modelfly i fødselsdagsgave, da jeg blev 6 år. Det kan jeg stadig godt huske, fortæller Asger. Derudover har jeg jo været med på modelflyvepladsen mange gange før det, fordi min far også er modelpilot. Og min mor kan også flyve.

Mor bryder ind og retter - har kunnet. Det er flere år siden og jeg synes faktisk det er sjovere at bygge modellerne end at flyve dem. (Det må vi vende tilbage til i et senere nummer!).

Asger fortsætter sin fortælling. Jeg har fløjet længe med min far eller en af de andre i klubben som instruktør, men sidste år begyndte jeg så at flyve selv

I 2022 tog han endda bronze-delen af A-certifikatet i Tyskland. I Tyskland har man delt A-certifikatet op i flere dele, så man kan træne og tage det i bidder. Så er det nemmere at overskue. I Tyskland fik jeg en fin pin til min hat og diverse andet merchandise, da jeg havde bestået bronzeprøven. Og nu træner jeg så til at kunne tage hele A-certifikatet herhjemme.

Det var en stor dag, det kan jeg godt mærke på Asger, og det har givet mod på mere. Han mener det virkelig, når han siger at han vil tage A-certifikat og helst denne sommer. Redaktøren er ikke helt skarp på alle de manøvrer der indgår i prøven, men kan huske noget om et loop - og det kan jeg allerede siger Asger sikkert, da jeg spørger..

Der bliver ledigt i lufrummet og Asger gør klar til en tur i luften. Bare det nu går godt siger han til sin far, der lige hjælper med at parre sender og model. Du gør bare lige som du plejer, støtter far opmuntrende. Lad være at tænke på at nogen kikker eller at redaktøren fotograferer, koncentrer dig om at flyve og nyd det. Skal jeg lige hjælpe dig i luften?

Og så går Asger i luften. Op over trætoppene, siger far, så er du fri for al den turbulens vi har i dag. Asger løfter modellen op og flyver straks langt roligere. Skuldrene falder ned og smilet bliver

Asger Handrup fotograferet på Midjysk Modelflyveplads efter en velgennemført flyvning. Se også billederne på næste side.

fundet frem. Det er sjovt det her. Far bakker og får mere travlt med at kikke på de faldskærmsudspringere, der lander på flyvepladsen bagved os. Flot Asger, roser far og træder endnu længere bagud. Hvis du går helt over til klubhuset når du vil ind til landing, så går det fint.

Asger tager en runde mere i luften, smiler endnu bredere og gør så som rådet, ned til klubhuset og ind til en fin landing!

Det var dejligt siger han efter landingen med et stort smil og tydelig lettelse og giver redaktøren high five!

Det er bare lidt ærgerligt at mine klassekammerater ikke gider flyve siger han, da jeg spørger til, om der er andre børn og unge i klubben. Jeg har en ven i klubben, men han er her ikke i dag, og så er der min lillesøster. Mine klassekammerater gider ikke, de vil hellere spille håndbold. Og så kalder de mig for nørd.

Redaktøren minder Asger om at Nørd er en æresbetegnelse, det betyder jo, at der er noget man er virkelig god til (og som de andre formentlig er lidt misundelige på, ikke selv at kunne). Ja, det ved jeg godt, sukker Asger, men jeg gad nu godt, at der var flere børn. Og heldigvis kommer der børn på besøg på Modelflyvepladsen, så Asger får lejlighed til at vise sin model frem og fortælle lidt om det at flyve. Børnene har lige set ham flyve, så de er tæt på mundlamme af beundring.

På spørgsmålet om hvad drømmen så er, når han har taget A-certifikat, når han får lange ben og bliver voksen og kan flyve med lige det han har lyst til, lyder svaret fra Asger: Drømmen er at få lov at flyve med fars store F4U Corsair, hvis han altså får den bygget færdig.

Far smiler overbærende, opfordringen til at skynde sig noget mere, er modtaget før, det er tydeligt, men far har jo travlt! Den knægt har altid været særlig, siger han henvendt til redaktøren. Han rettede dagplejen, når de ville fortælle ham om flymodeller fra tegnefilmene. Det havde Asger bedre styr på.

Og da vi for nogle år siden blev indbudt til indendørs fritflyvningsstævne endte det faktisk med at Asger blev danmarksmester i en af kategorierne. Jeg har glemt hvilken beklager far, men jeg har ikke glemt hans kronede kommentar året efter, da vi blev indbudt til at forsvare titlen. Asger var nemlig også blev inviteret til 7 års fødselsdag hos en klassekammerat. Beskeden fra Asger var, danmarksmester kan man altid blive, 7 år det bliver man kun én gang.



**Danmarks-  
mester kan  
man altid  
blive, 7 år  
det bliver  
man kun én  
gang!**





Far og søn, Axel og Asger Handrup, hjælpes lige ad med at klargøre modellen før Asger skal flyve. Der er noget teknik, der driller, og så er det godt at have erfarne far i baghånden. Han finder lidt værktøj, og snart kører det hele som det skal.



Asger får modellen i luften og løfter den over trætoppene, så den går fri af turbulensen på pladsen og så kommer smilet frem. Modellen bevæger sig roligt gennem luften præcis som Asger beder den om.



Der er besøg på pladsen i dag. Det er Modelflyvningen Dag og Asger slipper ikke for beundrende blikke og enkelte spørgsmål fra de andre børn. Der er ingen tvivl om at de synes han er den sejeste modelpilot på pladsen.



Når først Asger er i luften og har løftet modellen op over pladsens turbulente luft, kan far godt få tid til at kigge efter faldskærmsudspringerne, der skal lande i lufthavnen bag modelflyvepladsen.